

NORDDJURS FRISKOLE

Gå glad i skole!



Japan fremfører deres sang og kampråb til fælleslejren.

August 2023

Nyt fra bestyrelsen

Så er ferien slut, og NDF er atter i gang med glade børn. Det har været en fornøjelse at se hvad vores kære medarbejdere kan stable på benene til fælleslejr – sikke et fællesskab.

Nu glæder vi, i bestyrelsen os til at komme i gang med dette skoleårs bestyrelsesmøder, og alt hvad dette indebærer.

Bestyrelsen mødes til skoleårets første bestyrelsesmøde den. 29. august.

Nyt fra ledelsen

Kære forældre

Det er en kæmpe stor ære at være den nye skoleleder for Norddjurs Friskole. Det at stå på skuldrene af nogen der har drevet skole i 42 år før mig giver mig på mange måder en tryghed og også kæmpe respekt for det eksisterende. Mange traditioner og bestemte måder at gøre tingene på er trygt og godt, men også at gøre op med det som ikke giver mening i en moderne kontekst.

Friskolens værdier om at være en forlængelse af familien og dermed være et fællesskab man kan være en del af og vokse i som barn og voksen er stadigvæk en grundsten. I sidste uge kom lilleskolens værdier i den grad i spil i fælleslejren. Familiegrupper på tværs af aldre og køn blev dannet, og der blev opbygget små trygge fællesskaber og relationer mellem store og små børn. Med et væld af aktiviteter blev der skabt meningsfulde fællesskaber, hvor alle har en plads og



hvor man føler sig velkommen og får en fornemmelse af at være en del af et større fællesskab på Norddjurs Friskole.

Med sådan en fælleslejr følger der et kæmpe stort forberedelsesarbejde, og der har personalet været helt enestående gode til at planlægge og gennemføre lejren på den mest hensigtsmæssige måde og med højt engagement og tro på, at det her er en opgave vi løfter i flok som personale. Så kæmpe tak for, at jeg også er blevet lukket ind i maskinrummet og sammen er vi med til at løfte den her opgave som så mange andre i fremtiden. Carina og Jette på kontoret spiller ligeledes også en central rolle til at rigtig mange opgaver bliver løst og forløses med deres kyndige hænder, så også en stor tak til dem skal lyde fra mig.

Jeg har også lyst til at fremhæve jer forældres rolle til, at vi som personale kan lykkes med vores primære opgaver tæt på børnene i fælleslejren er, at I træder til og udfylder praktiske opgaver med at tilberede maden og afviklingen af denne og ikke mindst kommer og hjælper med, at de mindste bliver puttet på en god og tryk måde. Med selvsamme energi kom der også en del forældre og sørgede for at alle børn og personale kom sikkert gennem byen med sambaoptoget. I øvrigt nogle magiske øjeblikke fx at spille i Vestre Skolegård og smitte vores gode humør, dans og fede rytmer var en udsøgt fornøjelse jeg sent vil glemme.

Jeg tror godt jeg med ro i sindet kan sige, at jeg er stolt over at være en del af fællesskabet på Norddjurs Friskole og jeg ser frem til samarbejdet med jer forældre i god og ordentlig dialog. I efteråret stiller vi skarpt på skole-hjemsamarbejdet, og der kommer til at løbe en proces om det gode skole-hjemsamarbejde med repræsentanter for hele skolens virke.

Vi ses på skolen.

De bedste hilsener fra Jesper

Rengøring i de kommende weekender

Uge 35

Bronze/Guld og Lime3

Uge 36

Stine Petersen lejer skolen fra lørdag kl. 12 til søndag kl. 16.
Indigo og Grå1

Uge 37

Brun og Grå2

Uge 38

Louise Ryberg lejer skolen fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 12.
Lilla

Uge 39

Sort

Uge 40

Rød og Grå3

Uge 41

Indigo og Grå4

Uge 42

½ Turkis tager indskolingen og salen (de områder som fritteren bruger i efterårsferien)

Rengøringen kan starte onsdag kl. 17.

Arrangementer med forbehold for ændringer

Den store arrangementskalender er på trapperne, men mangler de sidste detaljer for at kunne blive offentliggjort.

- Uge 35:** Mandag: Udendørsudvalgsmøde 17.00-19.00
Tirsdag: Økonomiudvalgsmøde og bestyrelsesmøde 16.30-21.00
Torsdag: Forældremøde i Bronze 17.00-18.30
Lørdag: Udendørsarbejdsdag fra 9.00-13.00
- Uge 36:** Onsdag: Dialogudvalgsmøde 17.00-19.00
- Uge 38:** Mandag: Forældremøde i Brun 17.00-18.30
Tirsdag: Forældremøde i Turkis, Indigo og Guld 17.00-19.00
- Uge 39:** Tirsdag: Klippeprojekter for tilmeldte forældre 17.00-20.00

Onsdag: Udendørsudvalgsmøde 17.00-19.00

Fredag: Brun rejser til Malta

Lørdag: Klassearrangement for Guld i hyggebyen

Søndag: Grå rejser til Prag

Uge 40:

Mandag: Bronze rejser til Berlin

Mandag: Emneuge i indskoling og på mellemtrinnet starter

Torsdag: Forældremøde i Guld med Keld, om sociale medier

Lørdag: Udendørsarbejdsdag fra 9.00-13.00

Uge 41:

Onsdag: Bronze til Skilz (se nærmere information på Viggo)

Onsdag: Bestyrelsesmøde 17.00-20.30

Uge 42:

Efterårsferie

Fritteren er åben mandag til onsdag for tilmeldte børn

Fritteren

The Fritter

Efter en dejlig sommerferie er fritter i fuld gang igen. 😊 Vi havde et par skønne uge inden skolen startede rigtigt. I de uger har vi fra morgen til eftermiddag hygget, leget og været på gåtur i æbleplantagen, hvor vi plukkede flotte blomster til første skoledag. Der er også lavet lamper af servietter, Legoplade til hyggehulen, vi har set landskamp med kvinderne og der er blevet samlet skrald i stor stil. 👍 Vi var også på museum, hvor alle fik fornøjelsen af, at nyde legezone udstillingen. Et kæmpe hit for alle. Tak til Grenå Museum for at være så søde og imødekommende over for os alle sammen.



Fælleslejren har været fantastisk, men også trættende for mange af børnene. Men trods træthed i fritter, legede mange videre ved bivuakkerne, i sandkassen eller gravede videre i vores nye tunnelkanal 😊. For de helt trætte har der været film, brætspil og perleværksted. Det har fungeret super godt i forhold til alles energiniveau. 😊😓 Mandag var der mest energi på kontoerne, så der var der brydekamp i salen, afholdt af Emil. Det skal siges, at der kun brydes, når der er en voksen tilstede. Alle drenge elsker bryde, men af sikkerhedsmæssige årsager, så øver vi det sammen med dem, så vi undgår uheld.

September

Vi skal afholde årets første børnemøde, hvor alle kan komme med ideer til aktiviteter, mad og turene af huset. Herefter kommer der en aktivitetskalender ud, så alle kan se hvad vi skal ca. 4 uger frem. Der kommer også en mad tavle op med ugens menu.

Vi skal lave hyggehulen færdig, så den igen kan udnyttes til fuld leg på alle planer. Der vil blive indkøbt en del nye kreative ting, tusser, ler m.v. og nye bolde til salen til.

En god nyhed. Jeppe, vores søde praktikant, forlænger sit forløb og bliver ved os noget tid endnu. Det er vi super glade og taknemmelige for. 🙏 Altid godt at have flere skønne voksne omkring vores børn.

Praktisk - Huske ting



- Skiftetøj. Gerne flere par sokker, bukser og strømper.
- Overtøj. Regntøj, vandtæt termo (gerne to sæt, 1 til hver pause til de vand/mudderglade børn)
- Vandtætte skole og gummistøvler

Gamerskrivet hvor I kan læse mere om, hvorfor vi afholder gamerdag som aktivitet, kommer ud på Viggo i forældre-fritter rum efter vores første børnemøde. Vi gennemgår det med børnene, så de får ejerskab og medbestemmelse i visse regler. Ejerskab hjælper i forhold til, at støtte hinanden i den gode spillestil.

Sko og blå futter,

Husk at børnene skal gå gennem kælderen, når de møder ind og de skal hjem igen. Voksne må meget gerne huske, at tage de blå futter på.

Det hjælper os alle utrolig meget og børnene. Gulvet bliver mindre beskidt, som betyder renere strømper og mindre rengøring for alle. Skoene bliver ikke væk for børnene, så de bliver kede af at have mistet dem og skal bruge tid på at finde dem, når man skal hjem. Hårdt sidst på dagen.

Og det hjælper os ansatte i fritter, så vi kan bruge tid på børnene i stedet for sko.

Tusind tak på forhånd 🙏

De bedste hilsener

FritterTeamet 😊



Indskoling

Sikke nogle seje og dygtige indskolingsbørn vi har! De har virkelig været gode til at være på Fælleslejr. De har været en del af deres familiegrupper, hvor de var gode til at kigge med, lytte og deltage i aktiviteterne ude i grupperne. De fik lært sange og kampråb, nogle af dem fik tegnet og malet, andre gravede huller, nogle hjalp med at bygge bivaukker og mange spillede fodbold. De har alle leget og samarbejdet på kryds og tværs med børn fra andre klasser. Det har været en fornøjelse at se!

Idag snakkede vi med børnene om, hvad der var det bedste ved Fælleslejren. Der blev nævnt: “ Råbe kampråb”, “ Spise morgenmad på skolen”, “sove ved siden af min bedste ven”, “ Lege i sangkassen” og “ Spise is”!

Onsdag inden Fælleslejren havde vi en dejlig udedag i Hyggebyen. Børnene kunne vælge mellem forskellige aktiviteter. Nogle lavede flotte billeder med bladaftryk, andre valgte at hygge om bålet med at slibe træ. Der blev fanget rigtig mange små frøer, som børnene byggede små hyggelige bo til. Desuden var der en flok, der spillede rundbold og legede banke bøf. Vi havde en dejlig dag og kommer helt sikkert til at gøre noget lignende igen.





Turkis

Månedsbrevet fra Turkis gruppe består af elevernes egne uredigerede udsagn fra evalueringen af den netop veloverståede fælleslejr.

De repræsenterede lande blev parret på kryds og tværs, så eleverne kunne udveksle deres forskellige familiegrupperes oplevelser med hinanden...

Det bedste ved fælleslejren var:



Vi ønsker til fælleslejren næste år:



Hvis der var fælleslejr hele året rundt i stedet for almindelig skoledage:



Skriv et vers, hvor I blander ord/vendinger fra jeres forskellige landes kampråb/sange sammen:



Indigo

Kære alle

Så har vi fået skudt skoleåret i gang med endnu en fælleslejr med alt, hvad det indebærer af sjovt og svært, fantasi og fællesskab, kampånd og konflikter (overskuelige), tempo og træthed, glæde og gejst.

- Vi havde en fin teltlejr på Enggården, men hold nu op, hvor var der mange myg!
Det var nok den største plage i år.

Et enkelt tordenvejr fik os til at rømme bivuakkerne en times tid midt i ugen, men ellers var vi jo sådan set heldige med vejret.

Det er mit indtryk, at de fleste børn i Indigo har været glade i deres familiegrupper, og har fået skabt og styrket nogle relationer på tværs af grupperne.

'Men mest af alt holder jeg af hverdagen'.

Sådan sagde Dan Turèll, og jeg vil give ham ret. Tænk, hvis det var fælleslejr eller juleaften hver måned..

Nu skal vi i gang med hverdagens rytme med fortællinger, sange, ny viden, matematikstykker etc. etc.

Og vi skal for alvor indtage vores nye grupperum, hvor vi skal tilbringe mange timer sammen.

Jeg glæder mig!

Mange hilsner fra

Anna Birgitte

Guld

Kære alle

Et nyt skoleår er i gang, og vi er fulde af ny energi og gåpåmod. Guld er flyttet ned på MT2 og er blevet en del af de store på mellemtrinnet. Det giver nye muligheder som bordtennis i frikvartererne og mikroovn i klassen.

5. klasse byder også på et nyt fag, tysk. Alle glæder sig meget til at hverdagen for alvor starter, og det nye fag får lov at blomstre. Traditionen tro startede vi jo skoleåret ud med fælleslejr. Der er lavet kampråb, sange, bannere, flag, bygget bivuakker og udsmykning hertil. Jeg er endnu engang imponeret over jeres børn,

og hvor skønne de også er, når vi har denne slags arrangementer. De har ja-hat på, og gør virkelig det bedste de kan for at bidrage på den gode måde.

Lejren blev afsluttet med det fineste samba optog hvor mange Guld børn gik i fronten og dansede.

Nu er vi klar til hverdagen med læsning, grammatik, tjanser og det gode fællesskab.

Jeg glæder mig til en dejlig efterårsmåned i Guld.

De bedste hilsner fra Maja

Lime

Kære alle

Et nyt skoleår er i gang i 6. klasse. Det er så vildt som tiden går altså! De største på MT - det betyder at lærerne nu har nogle forventninger om at Lime går forrest og viser det gode eksempel.

Det betyder desværre også, at min sidste måned som gruppelærer for de dejligste Lime børn er gået i gang. Amalie er så heldig at overtage roret sidst i september. Heldigvis bliver jeg på MT sammen med Guld og kommer til at bruge en del tid med de ordblinde børn.

Jeg nåede heldigvis endnu en fælleslejr med sødste Lime. I år for første gang som storevenner. De små børn fra Sort ser så meget op til jer, og de nyder at bruge tid med jer. I er så ansvarsbevidste og omsorgsfulde overfor dem, I skal virkelig klappe jer selv på skulderen.

Inden jeg helt overlader jer til Amalie, når vi lige at arbejde med billedbogen V af Cecilie Eken. Jeg glæder mig til at dykke ned i endnu mere litteratur sammen med jer.

Mvh Maja